

Nyhetschef: Johan Backholm, tel 784 8203
Dagredaktör: Peter Björkas, Eva-Maria Björk E-post: nyheter@vasabladet.fi

Nyheter | Lokalt



Fanborgen anländer till minnesfesten med anledning av sjuttioårsdagen av Vinterkrigets upphörande. Akademisalen var nästan fullsatt av veteraner, lottor, scouter och övriga.

Foto: Gunnar Bäckman

Den 13 mars 1940 tog vinterkriget slut och det blev fred i Finland. I Academill hölls en minnesfest på lördagen. Festtalet hölls av brigadgeneral Askö Kilpinen som skänkte krigsänkorna en extra tanke.

Vasa mindes krigsslutet



Michael Luther.

Arkivfoto



Mikael Gädda.

Arkivfoto

Luther och Gädda överväger ställa upp i riksdagsvalet

De funderar. Korsholmspolitikerna Mikael Gädda och Michael Luther (båda SFP) överväger att kandidera i riksdagsvalet.

Någon uppfyllnadskandidat vill Mikael Gädda inte vara.

– Det jag gör, gör jag ordentligt. Det är jag känd för.

Den andra saken som måste kännas rätt om han går in för att kandidera är prioriteringen beträffande familjen.

– Vi har en fyraårig dotter. Det är inte lätt att besluta sig. Jag ägnar redan mycket tid åt politiken.

Smedsbyavdelningen har möte nästa vecka.

– Så fort hinner jag inte bestämma mig. Det måste få ta sin tid. I april-maj någon gång borde jag väl veta, säger Mikael Gädda.

Michael Luther, överläkare (kärlkirurgi) på centralsjukhuset i Vasa, säger att han fortfarande funderar på en kandidatur i riksdagsvalet. Diskussioner förs med stödtrupperna.

– Mot slutet av den här månaden borde jag kunna bestämma mig. Men det är ju inte så bråttom, säger han.

ANDERS STRANDÉN

KORSHOLM

Mikael Gädda, till vardags förvaltningsdirektör på social- och hälsovårdsverket i Vasa, säger att det åtminstone är två saker som ska falla på plats innan han kan bestämma sig.

En är ekonomin.

– Det heter ju att alla som kandiderar har lika möjligheter. Jag tror inte att det är sant. Vissa har bättre ekonomiska förutsättningar än andra.

Mikael Gädda säger att han inte är beredd att satsa 30 000–40 000 euro egna pengar på en kampanj. Det gäller att hitta bidragsgivare.

– Och det lär ju inte bli lättare.

Han tänker på lagändringen som gör det svårare för valbidragsgivare att vara anonyma.

I KORTHET

Utomhusbelysning slogs sönder

VASA. Utomhusbelysningen vid

Blomstertjuvar i farten i Brändö

VASA. På lördagen stals blom-

Vasa mindes krigsslutet för sjuttio år sedan

▼ Det klirrade av medaljer när publiken satte sig i Academill på lördagen. Lottatraditionsföreningen i Vasa och Österbottens Försvarsgille arrangerade en minnesfest med anledning att vinterkriget tog slut och det blev fred i Finland den 13 mars för 70 år sedan.

När publiken reste sig och fanorna bars in lade sig en högtidlig stämning i salen.

Österbottens Militärmusikkår bidrog till stämningen med bland annat "Jägarmarschen" av Sibelius och "Minnen från Krigsåren" i arrangemang av T. Laine. Militärmusikkåren dirigerades av premiärlöjtnant Sami Salmivuori.

Teuvo Rodén, vice ordförande i Österbottens Försvarsgille, höll välkomsttalet.

- Vasa hade en viktig betydelse i kriget, sade han.

Rodén nämnde isvägen över Kvarken där bland annat livsmedel och ammunition transporterades under kriget.

- Det blev ett viktigt lufthåll mot väst, sade han.

I slutet av sitt tal nämnde han att samtidigt som kransar lades ner i Vasa, var det också kransnedläggning i Umeå.

Kranspatruller sändes iväg till Krigargraven och "Den gyllene handen".

Den senare är ett minnesmärke över isvägen mellan Sverige och Finland.

Brigadgeneral Asko Kilpinen höll festtalet.

- Det är 70 år sedan freden kom till Finland, började han.

Kilpinen såg vinterkriget som en fortsättning på de andra krigen som Finland utkämpat.

I talet sade han att vinterkriget var ännu ett steg i kampen för ett självständigt och demokratiskt Finland.

Kilpinen nämnde också hjälpen som Finland fick från Sverige, genom bland annat soldater och flygplan.

När det sedan blev fred verkade den ha kommit plötsligt.

- Varför fred, sade Kilpinen.

Det blev alldeles tyst i publiken.

Att det blev fred trots att Finlands försvar började vara slut, liksom också ammunitionen, verkar osannolikt när man funderar på det i dag.

I talet nämnde han sedan hur landet byggdes upp.

- De som evakuerats fick nya hem och arbetsplatser - utan hjälp utifrån, sade han.

Att stabiliteten i samhället kunde bevaras ser han som ett viktigt led i att landet sedan kunde byggas, också som ett demokratiskt land.

Han tog också upp Finlands medlemskap i EU. Att Finland närmade sig EU och länderna i väst får en annan betydelse när man funderar på hur utsatt landet var under krigen.

Då Finland blev ett medlemsland fanns det många som pustade ut.

- Nu är vi inte ensamma längre, sade han om den dagen.

I tyska tidningar har det enligt Kilpinen skrivits om hur lilla Finland klarade sig i vinterkriget.

- Legenden om vinterkriget lever ännu, sade han.

Han sade också att Finland fick fred även om kriget inte direkt blev en seger.

I talet funderade Kilpinen en del på hur krigen påverkade landet politiskt.

Om 1808-1809-års krig, krigen 1939 och 1940 skulle ha slutat annorlunda, skulle resultatet då ha varit ett självständigt Finland?

Brigadgeneral Asko Kilpinen

- Om 1808-1809-års krig, krigen 1939 och 1940 skulle ha slutat annorlunda, skulle resultatet då ha varit ett självständigt Finland, frågade han sig.

Asko Kilpinen avrundade

med en särskild hälsning till krigsänkorna. Han tackade dem för att ha uppfostrat en faderlös generation - utan dagis, eftis eller någon form av terapi.

Programmet på minnesfesten fortsatte med sång av diplomoperasångare Katariina Järvinen.

- Det var vackert, verkligen vackert, sade en dam i publiken och torkade bort en tår.

Järvinen ledde också Lottakören som sjöng "Lap's Suomen", "Karjalan kunnailla" och "Pyhäaamun rauha".

Sedan reste sig publiken och sjöng "Vårt land" på båda språken, fanorna bars ut och minnesfesten var över.

VIVIAN ERLANDS

vivian.erlands@vasabladet.fi
tel 7848 280



Foto: Gunnar Bäckman

Lottakören underhöll

▼ Ungefär 30 lottor i olika åldrar bildar Lottakören. De sjöng tre sånger med fin inlevelse. Den tredje "Pyhäaamun rauha" (ungefär "Frid på helgmorgonen") passade bra som avslutning på minnesfestens program. Kören leddes av Katariina Järvinen, som också sjöng solo.

Efter att Lottakören avslutat programmet bars fanorna ut och hela festsalen sjöng "Vårt land" på både finska och svenska.



Foto: Gunnar Bäckman

Hederstecknen klirrade

▼ Det var stämmingsfullt och högtidligt när tal och musik blandades i programmet i salen vid Academill. Dagen till ära bars stora hederstecken på mörk dräkt eller kostym.

Veteranerna uppmärksammades på olika sätt, både männen och kvinnorna. Brigadgeneral Asko Kilpinen (längst till vänster) höll festtalet. Det avslutade han med att tacka krigsänkorna, för att de uppfostrat "en generation faderlösa".



Foto: Gunnar Bäckman

Scouterna lade ner kransar

▼ Isvägen över Kvarken har ett minnesmärke, "Den gyllene handen", i Tiklasparken. Där lade scouterna Sofia Hakala och Heidi Kuparinen ner en krans på lördagen. Också vid hjältegravarna lades en krans ner. Samtidigt var det även kransnedläggning i Umeå. Medlemmar i scoutkåren i Vasa bildade kranspatruller som skickades iväg från Academill med kransar. Vasa Reservofficersklubb agerade hedersvakt vid hjältegravarna.

I KORTHET

Utomhusbelysning slogs sönder

VASA. Utomhusbelysningen vid flera ställen på Lärkträdsvägen och Variskas skolgård slogs sönder på fredagskvällen.

Polisen lyckades spåra två tonårspojkar med hjälp av en hund. Pojkarna medgav ofoget.

VBL

Blomstertjuvar i farten i Brändö

VASA. På lördagen stals blommor från självbetjäningbutiken i Brändö i Vasa.

Två kvinnor tog blommor som kostade 184 euro, men betalade bara en bråkdel av summan i butiken. Polisen fick fast kvinnorna snabbt eftersom de kändes igen på bandet från övervakningskameran.

Blomstertjuvarna fick behålla blommorna, men polisen uppger att det hade varit billigare för dem att betala blommorna genast i butiken.

VBL

Bakruta krossad på personbil

VASA. En personbil som stått vid Vasaesplanaden 2 har fått bakrutan krossad. Det har skett under natten mellan onsdag och torsdag.

VBL

Bilar kolliderade i centrum

VASA. Två bilister kolliderade på lördagen i den olycksdrabbade korsningen vid Klemetsögatan och Korsholmsesplanaden.

De båda personbilarna blev totalförstörda i kollisionen.

Trots den våldsamma kollisionen klarade sig bägge förarna utan skador. Ingen av dem hade passagerare med sig i bilen.

VBL

Bråk och slagsmål i centrum

VASA. Polisen redde ut flera småbråk både i och utanför krogar på lördagsnatten. Mindre slagsmål förekom också. Några allvarliga personskador rapporteras inte.

VBL

Vbl rättar

▼ I Vbl den 13 mars skrev vi om Martin Stoor i Malax. Han fick första gången problem med sin fasta telefon julen 2007, inte 2008.

VBL

DANSA PÅ WASKIA



flamingo
KVINTETTEN

LÖRDAG
20 MARS

Bilj. 15 €

Danspaket inkl. övernattni ng fr. 100 €/pers /dygn

Inneh. övernattni ng, inträde till dansen, supé, inträde till badet, frukost

Danspaket ej övernattni ng 45 €/pers

Inneh. inträde till dansen, supé **Reserveras i förväg!**

På kommande:
Wilson 3.4

VÄLKOMMEN!

Kärleksstigen 3, Vasa
Tel. (06) 283 8000 www.rantasipi.fi
Bokningar: vard. 9-16